



Dagboek B-Nest

“van disse kaante Kuunder”

Woensdag 8 april 2009

Bernou begint vanaf een uur of vijf onrustig te worden, we weten dus al dat we de komende nacht waarschijnlijk slecht zullen slapen. Binie (onze “hondenvroedvrouw”) is langsgelkomen en denkt dat het de komende nacht wel zal gaan gebeuren.

Donderdag 9 april 2009

Als we eindelijk even onze ogen hebben kunnen sluiten maakt Bernou daar om een uur of 5 's morgens een eind aan. Piepend maakt ze ons wakker (Menno heeft gelukkig toch nog één uurtje slaap gehad, Baukje hooguit 15 minuten) het is zover.

Om vijf voor vijf 's morgens is de eerste pup er, een reutje.

Snel wordt Binie gebeld, die is er met tien minuten. Altijd fijn als je kunt terugvallen op zo'n enthousiaste en ervaren fokster.

Bernou pufte, hijgt, piept en wrapt de hele ochtend door en uiteindelijk is de laatste pup tegen 12 een feit.

Weer 9 stuks maar gelukkig nu ook 3 teefjes. De Dierenarts is geweest om de Pythonspuit te geven, ze was erg tevreden. Bernou was minder tevreden met de dierenarts, ze verdedigde haar pups met verve.

Vrijdag 10 april 2009 (goede vrijdag)

Menno is de hele dag naar zijn werk, net als gisteren trouwens. Of hij heeft gewerkt of geslapen is niet echt duidelijk. Baukje heeft de hele dag genoten van de pups en ook zijn de eerste nieuwsgierige mensen al op bezoek geweest. Wat een feest weer. Het valt ons wel op dat Bernou er fel reageert als er kinderen naar de pups willen kijken.

Zaterdag 11 april 2009

Menno heeft vannacht, net als gister nacht, bij Bernou en de pups geslapen. Vannacht maakte Bernou hem vijf keer wakker middels een slik door zijn gezicht. Ze moest naar buiten om haar behoefte te doen. Snel liep ze naar het grasveld naast ons huis en nog sneller was ze weer terug om op haar pups te letten. De pups zijn vandaag mooi gegroeid, ze drinken ook allemaal prima. Vooral de kleinste van het stel is al behoorlijk bijgetrokken.

Zondag 12 april 2009 (1e paasdag)

Vandaag hebben we bezoek gehad van de fam. Van Veen uit Burgum. Tony van Veen heeft gelukkig vandaag de WebCam opgang geholpen. Gelukkig kan nu iedereen fijn naar de beelden van de pups kijken. We hebben een betere camera als bij het A-Nest waardoor het beeld een stuk groter is geworden. De pups zijn vandaag allemaal weer een stukje zwarter geworden alleen de lichtste van het stel, die gisteren nog koploper was in het zwarter worden, blijft vandaag iets achter.

De pups zitten nu ongeveer op het gewicht dat het A-Nest bij de geboorte had.

Maandag 13 april 2009 (2e paasdag)

Bernou blijft al minder lang bij de pups, ze wou vanmorgen al mee wandelen. Ook met de lange wandeling was ze liever meegegaan maar dat hebben we haar maar afgeraden. Ze sjokt weer door het hele huis en door de tuin maar zodra één van de pups piept is ze er als de kippen bij. De pups hebben vandaag goed gedronken en zijn allemaal weer lekker gegroeid. Ze zijn inmiddels zelfs gemiddeld al net zo zwart als het A-Nest na 4 dagen terwijl ze bij de geboorte gemiddeld behoorlijk lichter waren.

Inmiddels zijn het alweer echte soapsterren, een dagelijkse uitzending van 19.00-21.00 uur en dat zelfs 7 dagen in de week. Daar kunnen zelfs de sterren van GTST niet tegenop. De kleuren beginnen al duidelijker te worden. Zelfs degenen waarvan wij dachten dat ze helemaal zwart zouden blijven krijgen al wat lichte bloesjes en een kabouterbaardje.

Dinsdag 14 april 2009

Vandaag heeft Binie ten Hacke iets van 162 nageltjes geknipt. Wat een klus! Ze is er ongeveer een half uurtje mee bezig geweest terwijl je zou denken dat dat uren zou kosten. Bernou hebben we maar even buiten laten “spelen” zodat Binie ongestoord haar gang kon gaan.

Gisteravond kregen we ook nog goed nieuws, één van de halfbroers van dit nest (Aswahdi) is in Leeuwarden BOB geworden, super toch? We zijn apetrots. Hij won in zijn jeugdige onschuld zelfs van een hond uit de kampioensklasse.

De pups zijn vandaag allemaal weer flink gegroeid, soms denken we zelfs dat als je er naast zou gaan zitten je ze zou zien groeien.

Woensdag 15 april 2009

Weinig schokkends te melden, zelfs bij dit warme weer blijft Bernou bij de pups terwijl Baukje buiten in de zon zit. Vandaag zijn alle nieuwe eigenaars bekend. Nog één hondennaam en dan weten we ook hoe alle pups gaan heten, weliswaar nog niet welke pup welke naam gaat dragen.

Zodra alle namen bekend zijn komen ze ook op de website.

Donderdag 16 april 2009

Menno heeft woensdagnacht weer gewoon in zijn eigen bed gelegen. Bernou heeft bijna de hele nacht bij de pups geslapen en is af en toe even bij ons vandaan komen en ons wakker gemaakt want ze moest plassen. Vandaag zijn de pups iets minder snel gegroeid dan we hadden verwacht, maar dat zullen ze morgen wel weer inhalen. Gelukkig is er niemand lichter geworden. 8 van de toekomstige baasjes zijn bekend. Ook 8 van de 9 namen zijn bekend, morgen zetten we die op de site.

Vrijdag 17 april 2009

De namen zijn bekend, zoals al eerder gezegd is nog niet bekend welke pup welke naam gaat krijgen maar om jullie niet langer in spanning te houden:

De teefjes	Bini-Babusch	de reutjes:	Boris-Beer
	Baukje-Hanni		Brillant
	Bahana		Bhondoe
			Bow y
			Buddy
			Bjørn-Odin

Het roze teefje probeert haar oogjes al te openen, de andere hebben nog niet die behoefte.

Ook staan vanaf vandaag de foto's van de eerste week op de site.

Zaterdag 18 april 2009

Een van de oogjes is nu van de roze pup op, ze doet niet de moeite om de andere ook open te doen.

Wat ons vandaag wel is opgevallen is dat sommige al blauwe vlekjes krijgen op hun tong.

We zijn benieuwd of ieder tongetje blauw krijgt of misschien blijven sommige tongetjes wel roze.

Bernou blijft nu wel wat langer bij de pups weg en gun ze tijd om te slapen. Wanneer er weer geiept wordt dan is ze er weer snel bij.

Zondag 19 april 2009

Omdat het zulk mooi weer is Bernou veel vaker buiten bij ons in de tuin. De puppies liggen dan lekker te slapen en ze stoort ze dan ook niet. Maar omdat ze buiten is heb ik het gevoel dat ze niet voldoende binnen krijgen. Maar na het weg bleek het best mee te vallen.

De momenten wanneer ze er wel bij ligt, dan halen ze de shade gauw weer in.

Bernou vloeit nog steeds, volgens mij was het bij het vorige nest minder, maar dat kan ik me niet echt meer herinneren. Dus daarom schrijf ik het nu op, en weet dat het geen kwaad kan, gebeurt soms wel dat een teefje 3 tot 4 weken blijft vloeien. Het bloed is licht van kleur en soms een beetje slijmerig. Maar volgens kenners kan het geen kwaad.

Maandag 20 april 2009

Ach het begint allemaal te wennen, de pups groeien gestaag en de kleuren worden steeds duidelijker.

Bernou is toch echt wel weer een goed moedertje, aanwezig indien nodig en op pad als de pups lekker liggen te slapen. Vooral nog steeds maar één pup met de ogen open, de rest heeft niet zo'n haast.

Ach zolang ze de melkfabriek op de tast kunnen vinden is er niets aan de hand.

Dinsdag 21 april 2009

Bernou begint gelukkig iets minder te vloeien, zo ziet ze er gelukkig iets schoner en beter uit. De geel met streep begint nu stiekem ook met één oog de wereld te bekijken. De meesten deden vandaag goed hun best in gewicht toe te nemen, helaas is er dit keer ook voor het eerst eentje die gelijk is gebleven. Morgen zal die wel weer een inhaalslag doen.

Woensdag 22 april 2009

Diana is vandaag geweest en heeft het nest helemaal van kop tot staart bekeken. Ze was super tevreden en Bernou gedroeg zich als een echte gastvrouw, ze ging rustig kijken wat Diana met haar pups deed.

Er zijn geen gekke dingen te voorschijn gekomen, wel heeft ze gezien dat er 5 black and tans zijn en 4 wolfsgrauwe.

Er zijn er weer een paar die hun oogjes open hebben gedaan.

Waaronder de grijs met streep, die is zo geschrokken van de wereld dat hij iets is afgenomen in gewicht.

Maar om zeker voor het onzekere te nemen hebben we ze vandaag ipv van morgen de wormenkuur gegeven. Ook zijn de doodligstangen verwijderd.

Donderdag 23 april 2009

Vanmorgen de achterblijver (grijs streep) even een keertje extra gewogen, gelukkig was hij toen al flink aangekomen. Waarschijnlijk heeft de wormenkuur toch geholpen. Na de weging van vanavond bleek dat de drie teefjes het zwaarst zijn, ze gaan fier aan kop van de gewichtentabel. Verder zijn er vandaag geen bijzonderheden te melden. Behalve dan nog misschien dat Bernou langer bij haar pups weggaat, maar bij een piepje is ze er weer als de kippen bij.

Vrijdag 24 april 2009

Vandaag is Bernou voor het eerst weer mee geweest naar het bos, een lekkere lange wandeling. De pups hadden net gegeten en lagen heerlijk te slapen toen we weggingen. Toen we terugkamen waren ze nog steeds in diepe rust. Bernou maakte ze wakker om te vragen om ze misschien iets wilden eten.

De nieuwe vijver is ook wel erg interessant voor Bernou, die kende ze nog niet. Het water uit de vijver smaakt ook beter dan dat rare water uit de kraan.

Bijna alle oogjes zijn inmiddels open, tenzij ze slapen natuurlijk.

Zaterdag 25 april 2009

Ze hebben allemaal de ogen open behalve de bruine. Die denkt ik kom zo ook wel aan mijn trekken. Ook zie je vandaag weer dat er een iets is afgenomen, zo onze weegschaal nu wel kloppen, of heb ik gisteren verkeerd afgelezen. Verder heeft Menno het tweede afsluitplakje in de werpkist geschoven, want roze met streep vond het al nodig om de wijde wereld te gaan verkennen. Maar daar vinden we hun nog te jong voor. Eerst maar wat stabielere op de pootjes staan.

Zondag 26 april 2009

Vandaag heeft eindelijk iedereen hun oogjes open, ze kijken behoorlijk pienter de wereld in. Zou gauw ze iets zien bewegen bij de werpkist komt de hele bende in de benen en stappen dan parmantig door de werpkist.

Vandaag hebben we bezoek gehad van Francis en Arthur, is maar goed dat we al toekomstige eigenaren hebben, want anders hadden ze er zo weer een uitgekozen. Gelukkig zijn ze weer behoorlijk gegroeid. Eén is nu al over één kilo, wat een kleine vreetzak is dat, hoop dat ze voor de anderen ook nog wat te eten overhoudt. ;)

Maandag 27 april 2009

Vanmorgen heeft Detty even opgepast, op de pups Menno moest naar het ziekenhuis in Heerenveen, voor zijn voet en Baukje moest met haar moeder naar het ziekenhuis in Sneek. Ja dan moet er natuurlijk even het een en ander worden geregeld, maar gelukkig zijn dit super beste vrienden waar we gelukkig in nood op terug kunnen vallen. Maar doordat het vandaag weer anders was als anders zijn de pups toch iets minder gegroeid dan we verwacht hebben. Je merkt echt wanneer iets anders is de groei achter blijft met de dag ervoor.

Maar morgen is het weer een normale dag dus dan zullen ze de schade wel weer inhalen. Hopelijk gaat dan iedereen over die kilo heen. Maar we hebben nog steeds niets te klagen want ze zijn gemiddeld zwaarder dan het vorige nest met het zelfde aantal dagen.

Dinsdag 28 april 2009

Heb vandaag even in de bekjes gekeken, er komt steeds meer blauw op hun tongetjes.

Ook zie je bij sommigen al dat de tandjes door komen. Ze krijgen nu een echt gebitje. Hoop dat ze niet te hard happen in de tepels van Bernou want dat lijkt mij erg pijnlijk.

Woensdag 29 april 2009

Feest was het vandaag want het geboefte kreeg voor het eerst vast voedsel. De kleintjes liepen om het hardst wie het eerst bij de voerbak was. Even verkennen en toen plons er in. Hé je kunt er niet in zwemmen, wat is dit dan? Oh je kunt het eten, het is pap.

De mormeltjes zien er nu niet uit, pap overal. Het is één kleefbende.

Maar we hebben wel gelachen.

Morgen komen de foto's van week 3 op de site, dan kunnen jullie mee lachen.

Donderdag 30 april 2009 Koninginnendag

Vandaag hebben ze weer lekker buiten de werpkist gespeeld.

Ze hebben nu 2x pap gehad, en dat is nu ook echt te merken, ze zijn weer lekker gegroeid.

De Fam. Ruijtenberg zijn vandaag pups wezen kijken, ze vonden dat ze al lekker gegroeid zijn en dat het leuker is om ze in het echt te zien, want de webcam geeft toch wel een kleine vertekening.. Het was erg gezellig en ze hebben ook weer mooie foto's gemaakt. We gaan ze weer verzamelen. Ook maken we weer foto's per pup nu ze 3 weken oud zijn.

Vrijdag 1 mei 2009 Dag van de Arbeid

Gek dat in alle landen om ons heen mensen juist op de dag van de arbeid niet hoeven te werken, nou wij wel hoor. De pups zijn vandaag voor het eerst in de tuin geweest, niet allemaal maar de meeste. Een paar vonden die buitenwereld toch wel wat eng.

Gurbe mocht nu ook even aan de pups ruiken, maar meer ook niet want dan stond Bernou er alweer tussen. Maar omdat het zulk mooi weer was heeft Bernou de pups ook buiten gevoerd, ze lag zelf lekker in het zonnetje en de een na de ander kwam even kijken of er nog wat te halen was. Sommigen vielen ook rustig in slaap buiten, zonder ergens bang voor te zijn. Ze hebben weer een leerzame dag gehad.

Zaterdag 2 mei 2009

Vandaag bezoek van onze mooie Eros en Ambra. Bernou was helaas niet meer zo verliefd op Eros, ze hebben wat ruzie gemaakt, maar op het laatst mocht hij er wel even bij kijken. We hebben met zijn allen nog een lekkere wandeling gemaakt en B9 kon mooi even slapen.

Zondag 3 mei 2009

Vandaag is de familie Grund met Eros en Ambra weer naar huis gegaan. Bernou heeft voor de zekerheid de logeerkamer nog een paar keer nagekeken of Eros er toch niet ergens verstopt zat.

Nadat ze dat gedaan had zijn we naar het Dwingelderveld gereden en hebben daar een gezellige wandeling gelopen.

Bij terugkomst is Bernou weer meteen naar de pups gelopen om te kijken of ze er allemaal wel waren, na inspectie is ze lekker gaan slapen. Ze hebben vandaag 2x pap gehad, misschien iets te veel van het goede want ze zijn nu wel erg veel gegroeid. Morgen maar iets minder.

Maandag 4 mei 2009 Dodenherdenking

Vandaag gedenken we de doden uit de verschillende oorlogen waar Nederland bij betrokken is geweest. Was al die ellende maar niet nodig dan was zo'n dodenherdenking ook niet nodig.

Een aantal pups besloot vandaag lekker weinig te eten, met als gevolg dat er een aantal zijn afgevallen. Maar gezien de extreme gewichtstoename van gisteren is dat niet erg, we zitten gewoon weer op schema.

Dinsdag 5 mei 2009 Bevrijdingsdag

Gelukkig kan vandaag de vlag uit, het is Bevrijdingsdag. Veel is er vandaag niet te melden. De buurvrouw is vandaag even op puppie bezoek geweest. De vorige keer dat ze er was waren het nog cavia's, nu zijn het al echte hondjes vond ze. Morgen misschien meer te melden.

Woensdag 6 mei 2009

Nou dat was vanmiddag even schrikken, de pup rose met streep had een dikke onderkin. Dat zag er heel raar uit dus direct maar om kwart voor zes naar de dierenarts.

De dierenarts constateerde een ontsteking, er was echter geen wondje te herkennen dus waar het vandaan kwam???

Volgens de dierenarts was het waarschijnlijk al een paar dagen geleden ontstaan en was het evt. wondje waarschijnlijk al genezen.

Het operatiemesje kwam er bij en ook de tondeuse.

Nadat de onderkin was kaalgeschoren werd de huid met een spray verdoofd en daarna ging het mes er in. Ongelooflijk wat kwam daar veel pus uit.

De hele boel werd daarna gereinigd met betadine en met een prikje tegen de pijn en een antibiotica pilletje kon de pup weer mee naar huis. Toen we de pups net wogen bleek dat deze weinig was gegroeid t.o.v. de rest. Blijkbaar speelde het inderdaad al een paar dagen en openbaarde het zich vandaag pas.

Volgens de dierenarts hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken.

Donderdag 7 mei 2009

Met ons patiëntje gaat het goed, we houden hem natuurlijk wel even goed in de gaten maar alles lijkt in orde. Hij is vandaag weliswaar iets minder gegroeid als de rest van het kroost maar wat wil je ook, dat was gisteren natuurlijk voor hem allemaal erg ingrijpend.

Vandaag hebben ze voor de tweede keer een wormenkuur gehad en de pap wordt nu verdeeld over drie "maaltijden".

Onze patiënt heeft nog even wat extra gekregen om weer een beetje op krachten te komen.

Vrijdag 8 mei 2009

Vandaag hebben ze eindelijk weer even buiten kunnen spelen, het zonnetje was er even bij. Maar het was toch wel behoorlijk fris als de wind weer opstak, de pups gingen dan toch maar weer lekker binnen liggen. Er was weer een bijdehandje bij die bij de deur ging staan, Menno deed de deur open en hij ging naar buiten om te plassen. Zouden ze het nu al door hebben, of was het gewoon een toevalstreffer. Vandaag hebben we weer behoorlijk bezoek gehad, ook Marieke met Boas en Pipita zijn geweest, we hebben eerst even lekker zonder de B9 gewandeld en daarna nog even een bakje gedaan. Bernou liet Boas en Pipita wel toe dat ze even aan de pups mochten snuffelen. Ook is Edith langs geweest die al wat kwam brengen voor de puppakketten die ze aan het einde allemaal mee naar huis krijgen. Dus toekomstige eigenaren regel maar alvast een aanhanger.

Morgen komen 3 gezinnen bij de pups kijken, we zijn erg benieuwd welke pup naar welk gezin kan. Ze zeggen wel de pups kiezen de familie uit, nou ik ben benieuwd.

Zaterdag 9 mei 2009

Vandaag zijn er 3 gezinnen geweest, we denken dat we het treffen met deze mensen, we hebben een erg goed gevoel bij deze mensen.

Ik weet zeker dat bij deze mensen de pup erg welkom is, ze hebben al even laten doorschemeren naar welke pup hun voorkeur ging.

Nou we hebben ook gemerkt dat deze pups hun ook al een beetje hadden uitgezocht. Wat waren ze lekker op hun gemak toen er met ze werden geknuffeld. Morgen komen de laatste 3 gezinnen en we denken dat de laatste pups ook hun keuze wel zullen aangeven bij wie ze zich op hun gemak zullen voelen. Mochten er meer gezinnen voor de zelfde pup vallen, ja dan zullen wij helaas zelf de knoop moeten door hakken. De knuffels die meegenomen zijn door de kijkers worden maar al te graag aangenomen. Bernou denkt nu dat iedereen die komt ook iets lekkers voor haar meeneemt en zo gauw ze een tas ziet krijgen ze allemaal veel aandacht, hoe kan een Eurasier iemand in pakken, met buigingen maken en blaffen, kwispelen etc. Wij zijn ook zelf erg verwend, het was de bedoeling dat we de pup kijkers zouden verwennen maar ze hebben het ook omgekeerde gedaan.

Zondag 10 mei 2009

Vandaag hebben we de laatste potentiële nieuwe eigenaars op bezoek gehad. We kunnen met recht zeggen dat alle pups het met deze nieuwe eigenaars treffen. Het was wel spannend om te kijken wie nu wie zou uitkiezen en ik denk dat we er allemaal een goed gevoel over hebben. We zullen er nog een nachtje over slapen wie nu wie krijgt. Omdat de pups zich het weekend super hebben uit gesloofd, zijn ze iets minder gegroeid.

Maandag 11 mei 2009

We zijn nu zeker iedereen krijgt de hond waarvan hun voorkeur naar uitging. Het kon niet leuker gaan.

Grijs wordt Bjørn-Odin en gaat naar familie Ruytenberg, Rose wordt Bahana en mag hier blijven, Geel wordt Boris-Beer en mag extra vertroeteld worden bij de familie Pietersen-Kort. Bruin heet vanaf nu Bhondoe en blijft gelukkig ook mooi in de buurt en gaat bij de familie Haanstra wonen. Grijs streep wordt Brilliant, die gaat het treffen, en komt bij een gezellige beestenboel te wonen bij de familie Vree, waar die het erf onveilig gaat maken. Rose streep, Bow y heeft het nog mooier voor elkaar want die gaat straks samen met het paard het bos in, hij werd hier liefkozend al kinnetje genoemd. Geel streep, Baukje-Hanni, krijgt alvast een cursus Duits, want die gaat bij Frau Juhl in Duitsland wonen. Bruin streep, Bini-Babusch naar onze vroedvrouw genoemd trekt in bij Silvia Smit. En last but not least krijgt blauw streep de naam Buddy en die mag lekker spelen met een heide-wachtel bij de familie Plum.

Zal proberen om elke pup nu aan te spreken met zijn/haar naam zodat hij/zij gauw went aan deze naam. Vandaag zijn weer begonnen met yoghurt en vlokken en daarna met het wenen van de brokken 2 maaltijden, ze hebben nu weer een groei spurt genomen, om de afval slag van het weekend weer in te lopen.

Dinsdag 12 mei 2009

Het is even wennen voor ons om de pups nu met hun naam aan te moeten spreken ipv met de kleur. Maar ach, alles went. De pups hebben vandaag goed gegeten, op twee pups na die blijkbaar slapen belangrijker vonden. Zo meteen krijgen ze voor de eerste keer vers vlees te eten, we zijn benieuwd wat ze daarvan vinden. We zullen Bernou goed aan de kant moeten houden want anders vreet zij alles op, ze heeft stiekem al iets van het aanrecht gestolen.

Woensdag 13 mei 2009

Het was heerlijk weer ze zijn tot 21.00 uur buiten geweest, hebben behoorlijk gespeeld. Ook vandaag hebben ze vlees met brok gehad.

Donderdag 14 mei 2009

Vandaag was het een stukje frisser, maar de pups wouden maar al te graag naar buiten. Het gras is al goed gebruikt. Er liggen her en der al diverse hoopjes. Bernou die in het begin alles opruimde heeft de moed nu volgens mij opgegeven. Wij hebben er nu een taak bij gekregen, maar dat is onze eigen schuld. Want wat je erin stopt zal er toch ook weer ergens uit moeten komen.

Vandaag zijn ze begonnen met yoghurt met Brinta, om 12.00 uur nog gewekte brok en om 17.00 uur bijna droge brok ze vinden de Cavom erg lekker zo gauw het bord er staat, staan zij er al erg snel omheen. Dat is vandaag dan ook wel weer te merken iedereen is weer lekker gegroeid. Straks gaan we nog even mooie foto's maken want ze zijn vandaag alweer 5 weken oud. Snap niet waar de tijd blijft. Hoorde van een kennis die Duitse doggen heeft dat de pups daar bij week 12 de deur uitgaan. Leek mij ook wel een goed idee, maar dat kan ik de pupkopers niet aandoen. Want elke week duurt voor hen al lang genoeg.

Vrijdag 15 mei 2009

Onze weegschaal gaat tot 3 kilo, ik denk dat het nog een paar daagjes goed gaat maar ik ga vast boven zoeken naar onze babyweegschaal. Vandaag tussen de buien door zijn de pups naar buiten geweest. Ook na elke maaltijd staan er al een paar bij de deur te piepen dat ze naar buiten willen. Dan maar meteen de deur open gedaan en ze gingen dan meteen al poepen en plassen. Er zijn er ook nog een paar bij die van buiten naar binnen gaan om op de krant te gaan zitten plassen en poepen. Ook hebben we al onweer meegemaakt. Toen het begon te rommelen heb ik ze één voor één naar binnen gebracht, en achter het hekje gedaan. Doe ik het hekje niet voor de deur dan maken ze er een spelletje van wie het eerst weer buiten is. Dat is best leuk om te zien maar als het echt regent dan zijn we allemaal nat en dan is nu ook weer niet de bedoeling. Dus ze zijn niet bang voor een regenbuitje en onweer. Nu nog niet in ieder geval.

We hebben vandaag ook bericht gehad van de Raad van Beheer dat de controle en chipper woensdag van 9.00uur tot 11.00 uur komt. Wanneer zij is geweest, dan staat voor iedereen zijn/haar naam gekoppeld met de chip en de stamboom die ze krijgen. Ook zouden ze die dag naar de dierenarts, maar dat hebben we nu verplaatst naar vrijdag zodat het niet te veel op één dag plaats vindt.

Zaterdag 16 mei 2009

Vandaag was het de hele dag mooi weer, in tegenstelling met een groot deel van de rest van Nederland. De pups zijn samen met Bernou bijna de gehele dag buiten gebleven. Bernou heeft zelfs een tijdje met de pups gespeeld.

Zondag 17 mei 2009

Vandaag zijn Leon en Katinka geweest, namen hele leuke speeltjes mee, die meteen even werden uitgeprobeerd.

Leon vond het leuk om van alle pups een klein keurverslagje te maken.

We zijn benieuwd wat dat zal zijn als ze straks uitgegroeid zijn en of het overeen komt bij een echte tentoonstelling.

Vandaag hebben we de pups niet gewogen, maar zullen maandag de gemiddelden wel nemen. De meesten zijn al bijna 3 kg en zover gaat de elektrische weegschaal niet. Morgen even de baby weegschaal te voren halen.

Maandag 18 mei 2009

Gelukkig was het weer vandaag beter. Ze hebben weer lekker buiten gespeeld en geslapen. Toen het begon te regen moest ik ze echt gaan vangen want ze vonden de regen echt niet erg. De babyweegschaal is vandaag in gebruik genomen. Maar omdat hij gaat bewegen als je de pups er op zet gaan de pups nog harder trillen. Dus hoop dat de gewichten een beetje goed gedaan zijn. Ze worden nu per 5 gram genoteerd.

Dinsdag 19 mei 2009

Weinig te melden vandaag, weer veel buiten geweest. Zelfs weer tijdens de regenbuien wilden sommige echt niet naar binnen, ze vonden het geweldig dat water.

Morgen de chipper van de Raad van Beheer. Dan krijgen ze een nummer maar ze worden géén nummer hoor.

Woensdag 20 mei 2009

Om 9.15 uur stond de chipster, mevrouw Winters van Raad van Beheer, voor de deur. Ze heeft alle pups gecontroleerd en ingeschreven op vachtkleur wat we denken dat ze worden, want zoals iedereen weet zijn het echte toverballen. Met de black and tans hadden we geen problemen om de kleur te ontdekken. Daarna ging de chip er in. Nadat zij is geweest hebben we de pups een wormenkuur gegeven, en dat hebben we geweten, de een na de ander liep leeg. Maar heb geen wormen ontdekt in de ontlasting. Dus ze zijn niet tot nauwelijks groeit.

Donderdag 21 mei 2009 hemelvaartsdag

Vandaag zijn de fam. Van der Veen en de dames Elise en Mariëtte Pols geweest. De pups hebben weer van een lekkere dag met extra knuffels kunnen genieten en wat zijn er weer veel foto's gemaakt. Ook vandaag zijn ze dus ook niet erg gegroeid, maar hebben wel als extra weer verse kippenvlees gegeten. Nou dat was echt weer een traktatie. Hopelijk halen ze het morgen in. Als de dierenarts niet te hardhandig is. Haha

Vrijdag 22 mei 2009

Vandaag zijn Gurbe en Lutske met Menno op stap geweest naar tante Gé, met wie we één keer in de week de boodschappen doen. Ik ben met Bernou en Marieke en Boas en Pipita wezen wandelen in de bossen bij Berk en Heuvel, en zijn even wezen kijken bij het onderduikershol. Omdat Menno gisteren de bestelbus uit Renkum moest halen, heeft hij zijn gewone auto daar laten staan, zodat we iets anders moesten verzinnen om met de pups en de fietskar naar de dierenarts te gaan. Gelukkig bood Marieke aan om ons te rijden, dus dit hebben we met beide handen aangegrepen.

Het ging geweldig relaxed bij de dierenarts Lucy Valkering in Noordwolde (DAC Noordwolde) de pups voelden zich zo op hun gemak dat ze rustig gingen slapen op de grond. We hebben één voor één de pups laten onderzoeken en ze hebben toen ook hun inenting gekregen. Ook bij deze prikken hebben ze zich voorbeeldig gehouden. Wat zijn we trots op hen. Alles is goed onderzocht en ze zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd. Ook zijn ze daar geweest en dat vonden ze ook prima, ze bleven rustig zitten terwijl ze hier als een gek bewogen. Met andere woorden de dierenarts was ook erg tevreden en vroeg ons hoe we die pups zo rustig hebben gekregen. Nou ik denk gewoon dat het te maken heeft met hoe iedereen met de pups omgaat.

Zaterdag 23 mei 2009

Vandaag waren ze 's morgens vroeg uitgebroken, had de stoel niet goed aangeschoven en de pups dachten als we met zijn allen even flink duwen dan krijgen we wel wat ruimte. Nou dat is hun gelukt, ze kwamen gezellig één voor één in de slaapkamer kijken. Dacht hoe kan dat nou ik hoor getrippel, en de drie anderen liggen bij ons op bed. Bleek dat ze de weg gevonden hadden om bij ons te komen. Daarna was het een hele strijd om ze weer achter het hekje te krijgen. De één na de ander begon te piepen, met andere woorden hier willen we niet zijn, daar is het toch veel leuker. We hebben ook even een filmpje gemaakt die op youtube is te vinden, zoeken op eurasier of van disse kaante Kuunder. We treffen het nog steeds want we hebben de hele dag mooi weer gehad en hebben verder met zijn allen lekker gerelaxt.

Zondag 24 mei 2009

Vandaag was het al vroeg opstaan voor ons, we zaten om 7.45 uur met zijn allen in de camper. We hadden de tafel eruit gehaald en de box er voor in de plaats gezet. Toen we de pups er allemaal in hadden gedaan zijn we gaan rijden. Eerst via Wolvega onze neef Pascal op halen, die al heel vroeg uit zijn bed was, en werd gebracht daar Sint en Ingrid (mijn broer en schoonzus) uit Leeuwarden, dus die hadden er al een kleine reis op zitten. Maar dat had hij er wel voor over. Hij vond het ontzettend leuk om al die Eurasier mensen te zien, en was niet weg te slaan bij de pups. Menno heeft hem wel even aan het werk gezet om de soep warm te maken, en dat kun je gerust aan hem overlaten. De heen reis naar Son waren de pups om de beurt een liedje aan het zingen, van we gaan nog niet naar huis, altijd is kort jakje ziek, en van we zijn er bijna. Maar toen we op de plaats van bestemming aan kwamen werden we met open armen ontvangen. Ze stonden allemaal nog te wachten, en zo kon Menno de toekomstige puppeigenaren hun pups in hun handen geven, zodat ze die mee konden nemen naar de picknickplek, ze waren echte fotosterren, en ik denk ook wel een beetje filmsterren, maar dat zullen we wel zien als Arthur van Holst zijn filmpje weer klaar heeft. In ieder geval de pups hebben genoeg aandacht gehad en ik denk ook dat het erg goed is voor de socialisatie. Op de terugweg was het een stuk rustiger, ze lagen allemaal uitgeteld, te dromen over de mooie dag die ze hebben gehad, en wat voor liefde er allemaal in de lucht hing, ze zullen het allemaal erg gaan treffen bij hun nieuwe baasjes. Bij thuis komst hebben we de pups meteen uit de camper gehaald en ze buiten op het gras gezet, ze gingen allemaal meteen poepen en plassen. Daarna gingen ze weer wat eten en drinken en er werd meteen weer gespeeld. Wat een conditie hebben die kleine boeven nu al.

Maandag 25 mei 2009

Het was vandaag weer een heerlijk dagje buiten spelen. Omdat het zo warm was heb ik een klein badje gemaakt waar ik de pups een voor een in heb gezet. Ze vonden het allemaal erg lekker. Dus ik hoop dat het honden worden die echt van water zijn, en niet alleen maar de pootjes tot aan de hakken. Ook zijn we vandaag even met de pups aan het lijntje een kleine stukje wezen wandelen tot het grasveldje naast ons huis. We hebben ze per 3 meegenomen. Sommigen deden meteen even een plasje en een poepje. Het buurtmeisje Lianne was erg hulpvaardig. De andere waren niet vooruit te branden, maar wanneer Bernou er niet bij was hadden ze alle haast om weer naar huis te gaan. Er wordt slecht weer verwacht dus de pups zullen denk ik wel iets meer in huis moeten blijven en dat zullen ze niet erg leuk vinden. Maar we wachten af.

Dinsdag 26 mei

Als ik dit schrijf is het inmiddels woensdag, helaas ontbrak het ons aan inspiratie dinsdag iets te schrijven.

Woensdag 27 mei 2009

Vandaag is Diane geweest om de tweede nest controle te houden. Nou ik had bijna iemand teleur moeten stellen, wat ze was helemaal verkocht. Ze vond dat ze allemaal knap gegroeid zijn en dat er waarschijnlijk ook een of twee met staande oortjes de deur uitgaan. Nou ik ben erg benieuwd of dat gaat kloppen. Ze willen namelijk voor de IFEZ weten wanneer de oortjes staan, want dat wordt bijgehouden. Dus ik hoop dat de eigenaren het mij doorgeven als het zover is. Verder hebben ze vandaag weer buiten gespeeld en hebben en vliegenhor strip losgetrokken. Maar die zit er inmiddels weer in. Ook kunnen ze erg goed krant lezen. Alleen zijn ze voor ons niet meer te lezen zulke kleine stukjes maken ze ervan. Morgen zijn ze alweer 7 weken, waar blijft de tijd.

Donderdag 28 mei 2009

Vandaag gezellige muziek in de straat, een draaiorgel. De pups vonden het heel interessant. Nu kunnen we natuurlijk zeggen dat we het draaiorgel speciaal hebben laten komen zodat de pups er aan konden wennen maar dat is natuurlijk onzin.

Vrijdag 29 mei 2009

Vandaag zijn alle pups weer aan de lijn uitgelaten, dit keer niet allemaal tegelijk maar één voor één. Wel beter zo want dan komen alle riempjes niet door elkaar. Vandaag vloog er ook een luchtballon over het huis. De boefjes stonden daar vreemd van te kijken, vooral als ze de gaskraan opendraaiden. Verder vonden ze het niet eng of zo. Voor de rest van de dag hebben ze weer heerlijk in de tuin gespeeld.

Pinksterweekend 30 mei t/m 1 juni 2009

Ja wat kunnen we vertellen, langzaam vervallen we in herhaling. Weer aan de lijn uitgelaten, lekker los in de tuin, even zwemmen in de vijver (niet allemaal een paar maar hoor). Ook hebben we bezoek gehad van de Fam. Ratzke, de eigenaar van Bernou's eerste vrijer. Ze vonden de pups geweldig en ook Bilbo en Gandolf konden redelijk met de pups overweg. Hoewel Bilbo liever weg liep, een beetje eng was het toch wel.

Maandag volle bak, 's morgens fam. Haanstra (je weet wel van Bhondoe) en 's middags de fam, van Veen van Bernou's oudste zoon Aicko.

Dinsdag 2 juni 2009

Vandaag weer lekker de tuin in, wat zit het weer toch mee. Ook weer zwemles gehad, Bjørn-Odin en Baukje-Hanni.

Woensdag 3 juni 2009

Vandaag hebben ze hun wormenkuur gehad, dit was hun vierde keer. Tussen de regenbuien door zijn ze toch weer lekker de tuin in geweest. In tussen is de ballentent verder geloopt, maar dat hadden we al verwacht, omdat hij al wat slijtplekken had van het vorige nest. Het tentje kan nu de container in.

Donderdag 4 juni 2009

Vandaag was het een stuk kouder, maar dat deed de kleine mormels niets, ze waren bijna de hele dag weer buiten, en zijn ook weer door de rest van de tuin geweest. Ze worden steeds vrijer en brutaler, de vijverplanten die er instaan hebben allemaal een kleine snoeibeurt gehad. Maar ik weet het nu zeker ze zijn niet bang voor water, hoe gekker hoe mooier.

Vrijdag 5 juni 2009

Vandaag de laatste bijdrage van ons in het dagboek, de pups zijn ook net voor het laatste gewogen. Helaas zijn ze allemaal boven de door ons gestelde ondergrens van 4,5 kilo dus mogen ze morgen en overmorgen met iedereen mee. Het was al met al weer een geweldige ervaring, hetzelfde als bij het eerste nest maar toch ook weer geheel anders. Hopelijk komen jullie als nieuwe eigenaars de laatste nacht (en) goed door. De pups vast wel.

Wij wensen alvast alle nieuwe baasjes heel veel plezier en heel veel geluk met Bjørn-Odin, Boris-Beer, Bhondoe, Brilliant, Bow y, Baukje-Hanni, Bini-Babusch en Buddy.

Menno, Baukje, Gurbe, Lutske en vooral heel veel groetjes van de zeer zorgzame moeder Bernou. En natuurlijk ook groetjes van Bahana die bij ons blijft wonen.